

Een ondernemer kan niet zonder handel

Goedemorgen allemaal. Leuk om hier niet ver van Hillegom waar mijn moeder opgroeide te staan. Mijn grootmoeder wilde altijd naar hetzelfde kleine restaurant in de hoofdstraat. Het restaurant van de heer en mevrouw van Dril. Zij leerde mij dat kleine ondernemers elke dag, elke avond handel moesten hebben.

Nederlandse Bloembollen tot in Zweden

Mijn opa was bollenreiziger. Voor eigen risico en rekening probeerde hij in de jaren vijftig, waar het maar kon, tot in Zweden aan toe bloembollen aan de man te brengen. Mijn opa en oma hadden 9 kinderen en mijn oma was altijd bezig met de verkoop. Ze hoopte dat, als zij goed was voor de kleine ondernemer zoals de restauranthouder in Hillegom, iemand anders in het dorp verderop of zelfs in Zweden een extra bloembol kocht. Mijn oma vreesde niets meer dan een faillissement.

Waarom ik de politiek in wil

En als er muren om het land worden gebouwd, als de arbeidsmarkt op slot wordt gezet, als er hoge belastingen worden geheven blijft de Nederlandse ondernemer met zijn of haar “bloembollen” zitten en gaan de restaurants, de bedrijven failliet. Politici moeten voorzichtig zijn met regels en belastingen. Wat ze het land voorschrijven moeten ze baseren op de echte wereld om hen heen en niet alleen op de tekentafel van Den Haag. In het bedrijfsleven heb ik altijd met realisme aan resultaat gewerkt. Dat wil ik ook in de Tweede Kamer gaan doen. Daarom kies ik na 15 jaar bedrijfsleven vol overgave voor de politiek.

Dank u wel.