

VVD Amsterdam Libertijn: Gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 18 juni 2017 in Wildschut, Amsterdam

Bijdrage: Jan Middendorp, Tweede kamer VVD

Goedenavond allemaal. Als geboren en getogen Amsterdammer is het spannend en eervol hier met jullie vooruit te kijken naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dank ook Frank voor jouw aanwezigheid, voor mij heel bijzonder om hier nu als Kamerlid tegenover jou te staan. De eerste VVDer die ik na zeven jaar buitenland sprak.

Ik wil wat zeggen over tolerantie.

De stad Amsterdam heeft een lange historie in en veel gewonnen bij een breder soort tolerantie. En tolerantie kan ook economisch enorm veel betekenen voor de stad. Ik heb het dan over de *many* in oosdorp, de bijlmer en oost. Not only de *few* in de grachtengordel. Tolerantie is niet alleen uitspreken dat iets mag of iets niet veroordelen maar tekent ook de geest van een stad: de sfeer.

Londen is een voorbeeld voor Amsterdam. Een stad waar iedereen die mee wil draaien in de economie een kans krijgt. Mensen in Notting hill nog altijd door elkaar wonen. Mensen elkaar willen helpen, service in de haarvaten zit.

Als je anderen wil accepteren zoals ze zijn zal je ook open moeten staan voor de verandering die ze meebrengen. Om dat te kunnen moet je open staan voor verandering. Echte verandering: buy to let op de woningmarkt, deelmodellen op de taximarkt, korte en kleine banen in restaurants die met trots worden gedaan. Een buschauffeur die zich aangevallen voelt door globalisering en verandering op de taximarkt helpt een Amerikaanse toerist die overweegt hier een reclame bureau te beginnen anders en minder. Dat is slecht voor de geest van de stad.

Daar kunnen we ons onderscheiden van clubs als GL en D66 die wellicht wel zelf in Notting Hill een cappucino willen gaan drinken en dan de uber nemen van hun AirBNB maar niet hier in amsterdam het openbaar vervoer zo hervormen dat iemand die graag in een uber taxi rijdt om zijn of haar leven te beteren tegenhouden. Nog verdachter vindt ik in dat opzicht FvD een club mensen die vanuit Bloemendaal wil behouden wat ze hebben en helemaal geen nieuwe wegen in wil slaan. Ik ben blij dat ik lid ben van een brede volkspartij / beweging die verandering ten bate van iedereen wil.

We moeten zorgen dat we fintechbedrijven, reclamebedrijven, in Amsterdam binnenhalen. Daarvoor is het belangrijk dat hun medewerkers zich hier thuisvoelen. Die medewerkers moeten huizen kunnen huren of kopen. Dat laatste in de wetenschap dat als ze terugkeren naar hun land van herkomst ze het gekocht huis kunnen verhuren. Die moeten scholen kunnen vinden voor hun kinderen. Een tolerante stad is een groeiende stad die haar inwoners steeds meer te bieden heeft, waar doorstroom plaats vindt. Het is ook een stad waar de politiek veel meer te doen heeft dan wat veel mensen in het hoofdstukje tolerantie plaatsen. En waar tolerantie dynamiek en kansen creert. Na de marketingcampagne om toeristen binnen te halen zou veel meer aandacht gericht moeten zijn op het binnenhalen van bedrijvigheid. Tolerantie is daarin een *key selling point*. Al eeuwen.

De Brexit is daarom een enorme kans voor Amsterdam. Niet op voorhand bedrijven tegen willen houden maar juist hopen dat ze komen en hopen dat ze medewerkers en kennis meenemen waar wij wat van kunnen leren. Het gaat daarbij om veel maar vooral ook om mensen en die komen alleen maar naar een stad die tolerant is en waar ze huizen en scholen kunnen vinden maar ook andere mensen tegen komen met wie het prettig samenleven is.

Het is niet voor niets dat ik zelf ook besloot om terug te keren naar Amsterdam. De stad die mij heeft gevormd en nog steeds inspireert, beschermt en ontvangt.

Ik wil dan ook eindigen met de stelling: Laten we na de toeristen de bedrijvigheid naar Amsterdam halen, tolerantie is daarbij cruciaal.

NB gesproken tekst kan afwijken. Dit is de voorbereide tekst waarvan het grootste gedeelte in het interview die avond aan de orde is gekomen.