

## **BKB alumnbijeenkomst, Vrijdag 13 januari 2017 in Paradiso, Amsterdam**

### **Bijdrage Jan Middendorp**

#### ***Waarom ik de politiek in wil***

Goedenavond allemaal ! Dank je wel vrienden van BKB. Mooi om hier als niet-BKB alumnus twintig jaar na mijn eerste ontmoeting met BKB te mogen staan. Ik wil jullie , de echte BKB academie alumni , vertellen waarom ik de politiek in wil en hoe dat zo is gekomen.

Wellicht ziet het er niet zo uit maar ik heb de VVD niet met de papepel ingegoten gekregen. Integendeel. Ik ben opgegroeid op 3 hoog in Amsterdam. Mijn ouders waren lid van de communistische partij. Zij wilden met de revolutie de wereld veranderen. Dat wil ik ook: de wereld veranderen. Maar op mijn manier. Dat weet ik sinds mijn 18<sup>e</sup> . Mijn vader vond drie telefoonmaatschappijen belachelijk, één was toch genoeg. Ik niet: het gaf mensen de mogelijkheid om te kiezen.

Onderwijs en de kansen die ik kreeg tijdens mijn jeugd hebben mij gemaakt tot wie ik ben. Ik heb ook de kans gehad om in het buitenland te werken. Tijdens de 7 jaar in India en Londen heb ik gezien hoe een economische crisis kan ontstaan en samenlevingen kan ontwrichten. In Engeland heb ik gezien hoe angst voor globalisering en migratie tot brexit kan leiden. Maar: ik ook gezien tot wat voor goeds ruimte voor het menselijk initiatief, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid kunnen leiden.

#### ***Verwondering***

Sinds ik 1.5 jaar terug in Nederland ben, ben ik verwonderd over wat ik zie.

Ik ben verwonderd over de gesprekken op straat als ik met de VVD “Bakkie Doen Bus” koffie uitdeel - een van de voordelen van het zijn van kandidaat Kamerlid.

Ik ben verwonderd over de mensen die dan zeggen te gaan stemmen op politici die weglopen als er geleverd moet worden. Partijen die de politiek reduceren tot de strijd tegen één godsdienst of een eindeloze stroom referenda.

Ik ben verwonderd over de mensen die zeggen te gaan stemmen op politici die Nederland willen laten groeien met een explosie van de overheidsuitgaven en gratis geld van de centrale banken en zorgsystemen zonder kosten.

Ik ben een nieuwkomer in de politiek. Maar als ik in Amsterdam Noord – weer koffie uitdelend – een fietser die moet wachten bij de pont aanspreek, en die zegt: “de afgelopen 4 jaar ben ik langs de rand van de afgrond gegaan, maar nu heb ik weer een baan”. Dan weet ik , dat dit het moment is , om na vijftien jaar bedrijfsleven, vol overgave voor de politiek te kiezen.

## **Resultaat**

Want voor de vorige verkiezingen stond onze economie aan de rand van de afgrond. Onder dit VVD kabinet hebben offers van alle Nederlanders het land weer uit de crisis laten komen.

Maar we zijn er nog niet. 1/3 van de Nederlanders merkt nog niet in hun portemonnee dat de crisis voorbij is.

Wat heb je aan globalisering en een dynamische economie als je je niet zeker voelt dat je over 5 jaar jezelf of je gezin kan onderhouden?

Het doet mij denken aan de discussies in mijn jeugd thuis over Cuba: “daar hadden ze de beste oogartsen ter wereld” zei hij dan. Maar wat heb je daaraan “als je 2 uur in de rij moet staan voor wc papier”?

Realisme en resultaten daar gaat het om: meer banen, hogere lonen, meer huizen en waardevaste pensioenen. Ik wil een overheid die geen geld verspilt en niet probeert de koek te herverdelen maar de koek laat groeien. Ruimte voor mensen om hun eigen keuzes te maken. Zodat je een hypotheek kan krijgen als je flexibel werkt. Zodat je meer van wat je verdient kan besteden.

Daarom wil ik naar Den Haag om te werken aan een Nederland waar iedereen kansen krijgt om dromen na te jagen. Een Nederland ook waar diegene die het nog niet goed hebben het beter krijgen. De VVD loopt niet weg maar werkt aan resultaat en dat past bij mij. Stem daarom 15 maart 2017 op #34 op lijst 1.

Dank alvast daarvoor en lang leve BKB en haar academie!