

VVD Amsterdam: Van Zuidas naar Binnenhof, waarom zou je?

Woensdag 1 maart 2017 in de Nieuwe Poort, Amsterdam

Bijdrage: Jan Middendorp / VVD, 34

Waarom ik de politiek in wil

Goedenavond allemaal ! Goed om hier al met zoveel ex-collega's te zijn. Ik wil jullie graag vertellen waarom ik de politiek in wil en hoe dat zo is gekomen. Wellicht ziet het er niet zo uit maar ik heb de VVD niet met de paplepel ingegoten gekregen. Integendeel. Ik ben opgegroeid op 3 hoog in Amsterdam en mijn ouders waren lid van de communistische partij. Zij wilden met de revolutie de wereld veranderen. Dat wil ik ook: de wereld veranderen. Maar op mijn manier.

De Zuidas

Toen ik hier op de ZuidAs 15 jaar geleden bij een bank begon te werken leidde mijn achtergrond tot veel lol op de afdeling. Dat gold ook voor mijn kleding. Je hoort wel eens dat bankiers geen oog voor mensen om hen heen hebben maar dat, zo heb ik toen gemerkt is niet waar. Ik kreeg ontzettend veel kledingadviezen en één collega gaf mij zelfs zeven dassen omdat hij de dassen die ik droeg niet mooi vond. Ik hoop dat als ik zo meteen in de Tweede Kamer zit mijn collega's mij net zo gaan helpen. "Ga eerst het bedrijfsleven maar in dan leer je tenminste samenwerken" zo zei mijn oude professor, de helaas veel te vroeg overleden van den Brink. Ik denk dat hij gelijk had, samenwerken is een van de dingen die ik hier, op de Zuidas, heb geleerd.

Bedrijfsleven en politiek

Ondanks alle mooie dingen die ik in het bedrijfsleven heb geleerd heb ik altijd gezegd dat ik eens de overstap naar de publieke sector wilde maken. Dat ga ik nu doen en hoewel ik nog helemaal aan het begin sta van de overstap krijg ik nu al heel veel energie van de gesprekken die ik elke dag voer in de campagne.

Ik denk dat dialoog tussen bedrijfsleven en politiek heel belangrijk is voor een land. Het valt mij op dat bedrijfsleven en politiek in Nederland, veel meer dan in het buitenland, gescheiden werelden zijn. ABN AMRO in 2007 en 2008 is een voorbeeld van hoe het niet moet. De Brexit is een voorbeeld van hoe het wel zou kunnen. Overheid en bedrijfsleven zouden nu de Britten de EU gaan verlaten samen moeten optrekken en een groot bord op Schiphol zetten met: "UK companies welcome". Een enorme kans voor de ZuidAs en als we het goed doen kan het Nederland heel veel banen opleveren.

Realisme

Jullie weten dat realisme in het bedrijfsleven superbelangrijk is ! We willen het in het bedrijfsleven niet hebben over "Pies in the Sky". Als ik aan het flyeren ben in Amsterdam Zuid Oost zeggen veel mensen dat dat ook in de politiek zou moeten gelden. Dat politici zich niet moeten baseren op de tekentafel van Den Haag of het laatste boek dat ze gelezen hebben, maar vooral ook op de wereld zoals hij is.

Resultaat

Realisme is dus ook in de politiek belangrijk. Ik wil de politiek in om iets te bereiken. Resultaat daar gaat het om. Jullie weten dat in het bedrijfsleven uiteindelijk resultaten tellen. Wat heb ik eraan om te stemmen ? Wat voor resultaten gaan politici na de verkiezingen leveren? De VVD heeft in dit kabinet echte resultaten behaald en dit land, zonder opsmuk iedere dag beter gemaakt. En dat past bij mij.

Stem daarom VVD #34

De afgelopen 15 jaar heb ik altijd in het bedrijfsleven met realisme aan resultaat gewerkt. Dat wil ik ook in de Tweede Kamer gaan doen. Daarom kies ik nu vol overgave voor de politiek. En tegen de mensen die bij het flyeren vragen om realisme *en* resultaat zeg ik: als je geen populist van rechts wil: stem VVD. Als je geen populist van links wil: stem VVD. Stem VVD is dus de boodschap en natuurlijk voeg ik daaraan toe stem op 34.

Dank alvast voor jullie stem op 15 maart !