

Algemene Ledenvergadering VVD Amsterdam: in gesprek met Amsterdamse kandidaten

Donderdag 2 maart 2017 in Het Huis van de Wijk Lydia, Amsterdam

Bijdrage: Jan Middendorp | VVD, #34

Goedenavond Amsterdammers! Mijn naam is Jan Middendorp en ik ben nummer 34 op de VVD Tweede Kamer kandidatenlijst.

Amsterdammer

Als geboren – in de schinkelbuurt – en getogen Amsterdammer is het spannend en eervol mijn kandidatuur voor de Tweede Kamer te mogen bespreken op de algemene ledenvergadering van de VVD Amsterdam. De roemruchte afdeling van o.a. Vonhoff, Pais en Schoo. Ik ben ik na zeven jaar buitenland teruggekeerd in onze mooie stad en woon nu met mijn vrouw en drie kinderen in Amsterdam Oost en wil ik jullie graag vertellen waarom ik de politiek in wil.

De VVD

Wellicht ziet het er niet zo uit maar ik heb de VVD niet met de paplepel ingegoten gekregen. Integendeel. Ik ben opgegroeid 2 hoog in Amsterdam en mijn ouders waren lid van de communistische partij. Zij wilden met de revolutie de wereld veranderen. Dat wil ik ook. Maar op mijn manier.

Op straat in Amsterdam

Ik doe de afgelopen weken aan alles mee wat we hier met het fantastische campagne team in Amsterdam doen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In gesprek, langs de deuren of de straat op in Weesp, Diemen, Amsterdam Oost, Noord of Zuid-Oost. Voordeel van de laatste buurten is dat je geen vragen krijgt over de erfpacht. Meer en betere informatie over de erfpacht is er natuurlijk op gemeenteniveau. Vooral als het mensen zijn die D66/CDA overwegen los ik vragen die ik niet weet op met “beter Middendorp in de kamer dan Wilders in het torentje”. Want het gaat 15 maart om kleinere en grotere zaken. Het gaat er echt om wat voor land we willen zijn. Deze dagen en gesprekken geven zo steeds weer nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over hoe lokale en landelijk elkaar kunnen raken in de politiek.

Dit is het moment

Het geeft veel energie om op pad te gaan met flyers en koffie in Amsterdam. Bijvoorbeeld in Amsterdam Noord bij de pont - het beste punt om te flyeren, want mensen kunnen niet weg als ze

moeten wachten. Als daar een fietser zegt: “de afgelopen 4 jaar ben ik langs de rand van de afgrond gegaan, maar nu heb ik weer een baan”. Dan weet ik, dat het de goede keuze is, om na vijftien jaar bedrijfsleven, vol overgave voor de politiek te kiezen.

Met realisme naar resultaat

In het bedrijfsleven heb ik altijd met realisme aan resultaat gewerkt. En dat wil ik ook in de Tweede Kamer voor Amsterdam! Daarom ben ik met trots op #34 een Amsterdamse kandidaat voor de VVD !

NB gesproken tekst kan afwijken. Dit is de voorbereide tekst waarvan het grootste gedeelte in het interview die avond aan de orde is gekomen.